

HET BELOOFDE VARKENSLAND

VLUGSCHRIFT/DAFNE WESTERHOF



VERBORGEN VARKENSLEED

de minivarkens hype

MINIVARKENS.NL



Politie Hilversum

added 2 new photos.
13 January at 15:25.

Getuigen Gezocht!!

Op zondagmiddag 3-1-2016 is er bij Anna's Hoeve een hangbuikzwijntje aangetroffen.

Het zwijntje stond vastgebonden. Wie heeft iets gezien of weet wie de eigenaar van het dier is?

Bent u getuige of heeft u informatie??

Graag contact opnemen met de Politie Hilversum 0900-8844 vragen naar L. van der Zeeuw (Dierenwelzijn) Graag Delen!





ATTENTIE

Er is iets raars gaande in Nederland. Iedereen heeft de mond vol van varkensleed in de bio-industrie. Maar wie bekommert zich om de minivarkentjes die gefokt worden voor in de huiskamer? En daar niet kunnen aarden? Die huis en huwelijk slopen en dan gedumpt worden op Marktplaats? Of nog erger in het wild?

Minivarkens zijn hot. Ze vliegen als 'biggenporno' het internet over: 'Kijk eens wat schattig! Té cute! Me too!'

Maar er schuilt een wereld van verborgen varkensleed achter de handel in microbiggetjes. Fokkers liegen dat het kleinblijvende brave huisdiertjes zijn: 'Ze wroeten niet!' Maar minivarkens zijn rouwdouwers. Met dezelfde aard en gedrag als wilde zwijnen en bevrijde ex bio-industrie varkens.

Zoals Sylvia Witteman in de Volkskrant schreef: 'Snoezige 'minivarkentjes' die na een paar maanden tóch uitgroeien tot bovenmaatse, wroetende en hitsig krijsende zeugen!'

Op Marktplaats wemelt het dan ook van de afgedankte minivarkens.

Dafne Westerhof (Het Beloofde Varkensland), Peter Klaver (varkens-dierenarts) en Dennis Kennedy (varkenshoeder op de Zuidas) maken zich al jaren hard voor het lot van minivarkens. Geven voorlichting. Rukken uit om te voorkomen dat gedumpte minivarkens door boswachters doodgeschoten moeten worden. Castreren kosteloos uit de hand gelopen populaties minivarkens. Hebben de site minivarkens.nl opgezet.

Maar nu is de maat vol.

Politie Hilversum is op zoek naar getuigen van een recent gedumpt minivarkentje. Het nog piepjonge beestje stond vastgebonden aan een boom.

Tijd voor een vlugschrift.

MINIVARKENS van A-Z

AARD

geen enkel misverstand over de aard van minivarkens, die is namelijk precies gelijk aan die van wilde zwijnen.

BOERDERIJDIER

minivarkens zijn boerderijdieren en kunnen niet in huis aarden, al roepen fokkers nog zo hard van wel.

CONTACT

minivarkens zijn voortdurend met elkaar in contact, daarom functioneren ze alleen goed met soortgenoten.

DUMPEN

omdat ze zo groot, eigenzinnig, bazig en agressief in huis worden, worden ze steeds vaker gedumpt.

EXTRAVERT

minivarkens zijn extraverte dieren, ze uiten voortdurend hun gemoedstoestand en dat is niet handig met burens.

FRUSTATIE

gefrustreerde minivarkens gaan bijten en worden gevaarlijk voor kinderen, iedere poging tot uren werkt averechts.

GELUKKIG

aan twee gelukkige minivarkens op een boerderij heb je geen kind, mits er voldoende voor ze te beleven valt.

HUWELIJK

minivarkens kunnen de man des huizes als rivaal zien, gaan de strijd aan en slopen huis en huwelijk.

INTELLIGENT

minivarkens blinken uit in emotionele intelligentie, ze hebben alles door en pikken iedere intentie op.

JACHTEN

minivarkens worden bloednerveus van jachtige mensen, ze gedijen alleen bij een rustige, geduldige benadering.

KLEIN

microbiggetjes zijn de baby's van minivarkens, ze blijven niet klein en worden minstens 50 kilo, vaak het dubbele.

LONTJE

minivarkens hebben een kort lontje omdat ze zo geforceerd gefokt zijn en dat maakt ze onberekenbaar.

MODDER

minivarkens willen 's zomers modder om in af te koelen, maar er moeten voldoende droge plekken overblijven.

MINIVARKENS van A-Z

NEUS

minivarkens ruiken alles, ze plunderen je ijskast en je kunt nooit meer chips op de bank eten.

OPVOEDEN

het autonome minivarken willen 'opvoeden' tot brave hond is net zo dwaas als een hond omturnen tot varken.

PANIEK

de hooggevoelige minivarkens raken snel in paniek en kunnen een acute hartaanval krijgen van de stress.

QUO VADIS

waar moet het heen met het verborgen leed onder minivarkens?

ROUWDOUWER

deze rouwdouwers zijn altijd op zoek of er ergens nog wat te klooiën valt, in huis is daarom niks veilig voor ze.

SLOPEN

minivarkens zijn net zulke slopers als everzwijnen, die álles vernielen en in korte tijd voor chaos en ravage zorgen.

TANDEN

ook het borgje (gecastreerd mannetje) krijgt slagstanden, vlijmscherpe dolken, per ongeluk of expres gevaarlijk!

UBN

het minivarkensbaasje moet verplicht een Uniek Bedrijfs Nummer aanvragen en is dan voor de wet een varkensboer.

VARKENSWAARDIG

minivarkens hebben, net als de varkens in de bio-industrie, recht op een varkenswaardig bestaan, en dat is niet in huis.

WROETEN

wat is de essentie van minivarkens? wroeten! en bij gebrek aan grond gaan ze je bankstel dus in elkaar rossen.

XENOS

minivarkens zijn exoten, net exclusieve oldtimers waar geen garages (lees deskundige dierenartsen) voor zijn.

IJZINGWEKKEND

als minivarkens hun zin niet kunnen krijgen, gaan ze je manipuleren met gepiep of ijzingwekkend gegil.

ZWIJN

hangbuikzwijn, göttingerzwijn, teacupvarkentje, microbiggetje; vallen allemaal onder de soortnaam minivarken.

Welkom in de wereld van
het minivarken waarin
fokkers liegbeesten zijn,
mensen voor wild geld een
kat in de zak kopen,
Het Beloofde Varkensland
al 40 gedumpte
minivarkentjes herbergt,
Dierenbescherming en
NVWA weggijken en er
eentje *al jaren* de dupe is:
het minivarken.

vlugschrift!

VERLIEFD

Op 24 april 2015 droomt Aaf Brandt Corstius in haar column weg over een leven met man, kinderen en een microbiggetje onder een wollen deken. Ook zouden ze met z'n allen op de fiets naar het park kunnen gaan met het microbiggetje voorop in een mandje. Dat ze op een bovenhuis woonden mocht de pret niet drukken. Ze hadden toch een balkon en een kattenluik? Ze dacht aan een borgje, minder stank dan een zeugje, en ook geen slag tanden meer zoals bij het beertje. Althans zo wilde een minivarkensforum haar doen geloven. Aaf was verliefd.

In de pikdonkere nacht van 23 op 24 april zakte ik tot mijn knieën weg in een moeras in het Drents-Friese Wold. Op zoek naar een gedumpt minivarken. De boswachter had gezegd dat het beestesignaleerd was bij een dikke boom. Partner in crime Dennis draaide met zijn hoofd en liet z'n koplampje over het terrein schijnen.

Dáár! We slopen verder. Onder de boom lag een bult takken. Geen varken te bekennen. Voorzichtig nog een stapje dichterbij. Toen gekraak. Een luide blaf. Een roze flits. En weg was het beest.

Terug naar de bus. Spullen halen. Met appels, brood, jerrycan, drinkbak en strobaal sprongen we de sloot over. Eerste hulp bij gedumpte minivarkens. Toen alles bij de boom lag, zat er niks anders meer op dan terug te rijden naar Het Beloofde Varkensland.

Vierhonderd kilometer heen en terug om een gedumpt minivarken te traceren. Eten brengen. Warm stro-nest maken. Meer kun je de eerste keer niet doen. We hadden het dier gehoord en gezien, dat was al heel wat.

Morgen bellen met onze varkensarts Peter Klaver om vangstrategie en kosten door te spreken. En dan bedelen op Facebook. Want wie moest dit weer gaan betalen?

ge 500 zullen blijven.

jongeren in vergelijking met hun E



• De Pennywellfarm in Engeland kweekt verschillende minivarkentjes, waaronder ook deze hangbuikzwijntjes. Inmiddels is de wachtlijst voor de beestjes opgelopen tot een jaar. FOTO: AP

Kleine varkens zijn grote rage

door Nienke Oort

AMSTERDAM, vrijdag

Varkensliefhebbers maken zich grote zorgen om de hype rondom minivarkentjes uit Engeland.

Er is inmiddels een wachtlijst van een jaar voor de kleine knorretjes, die passen in de palm van een hand, en er wordt gevreesd voor een Paris Hiltonachtige trend.

De beroemde hotelierge-name wist een wereldwijde run te creëren op chihuahua's, die zij gebruikte als aardige accessoire voor op de rode loper.

Varkensfluisteraar Dafne Westerhof vreest nu dat de kleine varkentjes hetzelfde lot gaat overkomen.

„Maar dan erger! Ik maak me hier zo ontzettend boos over”, verklaart zij. „Deze varkentjes blijven namelijk niet zo klein. Mensen worden in de maling genomen. Oké, ze worden misschien niet zo groot als een normaal vleesvarken, maar zo klein en schattig als ze nu zijn,

blijven ze echt niet. Het zijn baby's! Het Beloofde Varkensland heeft wel vijftien van die afgedankte minivarkentjes opgenomen. Ze zijn allemaal rond de zeventig kilo geworden...”, aldus Westerhof, die binnenkort naar Engeland afreist om persoonlijk poolshoogte te nemen.

De varkensliefhebster vreest dat de beesten straks massaal worden gedumpt. „Als de varkentjes straks niet meer in de handtas passen, zijn ze ze snel zat en weten ze niet meer wat ze ermee aan moeten.”

Op internet lopen de reacties uiteen. De een vindt het zo schattig dat hij of zij er direct een aantal wil aanschaffen („Ik ben moslima en hoor varkens vies te vinden, maar wat zijn deze beestjes schattjes!”), maar het overgrote deel reageert verbolgen.

vlogschrift!

GESCHIEDENIS MINIVARKENS

Toen er in 1975 een einde kwam aan de oorlog in Vietnam namen Amerikaanse soldaten een paar Vietnamese hangbuikzwijntjes mee naar huis als souvenir. Die grappige erfzwijntjes bleken zich in rap tempo te kunnen voortplanten. Op een leeftijd van 3,5 maanden al geslachtsrijp, waren de hangbuikjes binnen het jaar al tienervadertjes en tienermoedertjes.

Tot George Clooney eens zo'n Vietnamees hangbuikzwijntje op de set aantrof. Na de draaidagen zou het beestje gedood worden, wat moest de productie er anders mee? George nam het zwijntje onder zijn hoede. Dat bleef niet onopgemerkt. Opeens wilde iedereen zo'n 'huisvarkentje'. Fokkers roken handel.

Omdat de hangbuikzwijntjes toch groter werden dan gewenst en niet iedereen zo behuisd was als George Clooney, inclusief zwijnenpersoneel, gingen fokkers zich steeds meer toeleggen op het fokken van kleinere zwijntjes. Ineens ontstond het woord minivarken. Minivarkens werden steeds populairder en de rage waaide over naar Europa.

Met name in Engeland legden fokkers zich er op toe om steeds kleinere varkentjes te fokken. Daar moest weer een nieuwe marketingnaam voor verzonnen worden. Microbiggetjes! Al gauw beconcurrerden fokkers elkaar op leven en dood. Wie had de kleinste?

En op een dag stond er een foto in de krant van een biggetje naast een theekopje. Het beestje werd als 'teacupbiggetje' in de markt gezet. Niet meer voor áán huis, maar voor ín huis.

Paris Hilton stond vooraan in de rij.

Dat voorspelde niet veel goeds. Het minivarkentje als accessoire. Had ze dat kunstje al niet eens eerder vertoond met chihuahua's?

De rest is geschiedenis.

VERLEIDELIJKE VARKENTJES

Maar wat er niet in de krant stond is dat die zogenaamde teacupbiggetjes de pasgeboren biggetjes van minivarkens zijn. Baby's dus.

Het verwarrende van biggetjes is dat ze bij de geboorte al helemaal af zijn. Ze komen kant en klaar ter wereld. Heel anders dan kittens bijvoorbeeld. Van die blinde hulpeloze wezentjes denkt geen mens dat ze altijd zo zullen blijven.

Maar pasgeboren biggetjes zijn net bonsai boompjes.

Complete varkentjes al, maar dan op Madurodam-formaat. Met pientere oogjes trippelen ze op miniscuul kleine hakjes in de rondte. En ze knorren ook al zo leuk. Wie valt er nou niet voor zo'n te gek beestje?

Fokkers vertellen er niet bij dat ze natuurlijk niet zo klein blijven. 'Hooguit wat groter. Kijk maar naar hun mama. Groter dan hun moeder worden ze niet.' Maar wat ze verzwijgen is dat het kersverse moedertje ook nog maar pas 1 jaar oud is. (Minivarkens kunnen zich immers al binnen het jaar voortplanten).

En wat zéker niet gezegd wordt is dat die schatjes pas op 5-jarige leeftijd volgroeid zijn. Dan zijn ze fysiek en mentaal volwassen. (Dat tiernermoedertje heeft dus zelf ook nog 4 jaar groei voor de boeg).

Die snoezige bonsai biggetjes worden allemaal minivarkens van minstens 50 kilo. Als je geluk hebt. De meesten halen met gemak 70 kilo. Of nog meer.

En de gehersenspoelde baasjes? Die staan verbijsterd te kijken. Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? De fokker zei toch dat ze klein zouden blijven? Hoezo huisdier?

En dan zitten ze met hun handen in het haar. Gaan op zoek naar mensen met een tuin. Maar als de biggen groot zijn raak je ze niet meer kwijt. Iedereen wil het biggetje, niemand wil het volwassen minivarken.



MINIVARKEN IN BRITS HUISHOUDEN

Uit het AD: Een Brits koppel dacht 1,5 jaar geleden een schattig biggetje als huisdier aan te schaffen. Nu is het vierkamerappartement te klein geworden voor het varken met de naam Babe. Ze is namelijk uitgegroeid tot een enorm big met een gewicht van 158 kilo.

'Slechts 19 maanden geleden was Babe met haar 250 gram onweerstaanbaar schattig. Ze paste toen zelfs in een theekopje', vertelt baasje Suzie aan de Daily Mail. Babe is inmiddels 3 meter lang, 158 kilo zwaar en blijft maar doorgroeien, ondanks het gezonde dieet dat ze voorgeschoteld krijgt.

ALDUS

Familie zoekt tehuis



Het Beloofde Varkensland heeft er een biggenrèche bij. Naast de familie Bokkont heeft een piepjonge hangbuikzwijn-familie haar intrek genomen. Dafne Westerhof zoekt nu een goed onderkomen voor het jonge gezin.

Waren er al niet genoeg bewoners op het Beloofde Varkenland?

"In november werd ik door de Dierenbescherming gebeld dat er in het Tjibos in Goirle een hangbuikzwijn rondliep. Ze wisten niet hoe ze het moesten vangen. We zijn gaan kijken en zagen na verloop van tijd een zwarte schim tussen de bomen. Het dier was hoogzwanger en sleepte met haar uiers over de grond. Omdat er al jagers rondliepen, hebben we het risico genomen."

Risico?

"Ondanks de zwangerschap hebben we Moeke, zoals we haar noemen, met pijlen verdoofd. Toen we haar op de brancard hadden, liep de melk al uit haar spenen. Volgens

Peter Klaver, onze dokter, een teken dat de bevalling niet lang op zich zou laten wachten."

'HARRIE GING AL NA ACHT DAGEN OP ZIJN ZUSJE ZITTEN'

En?
"Ik heb in onze melkerij een kraamkamer ingericht en Moeke met

rust gelaten. De zondag erop hoorde ik een zwak gesmak. Toen lag haar eerste biggetje al te drinken. Binnen een uur waren ze alle acht geboren."

Een voorspoedige bevalling?

"Een wonder! Als je ziet hoe die biggetjes zichzelf uit het vlies werken en meteen een speen opzoeken. De eerstgeborene is nu al twee keer zo groot als de rest. Die had de beste speen en dat blijft dan zo."

U hoeft niet in te grijpen?

"Een zwart biggetje liep naar de rug van Moeke. Ik durfde haar niet te helpen om de bevalling niet te verstoren. Uiteindelijk heeft ze het gelukkig toch gered."

En nu?

"Moeke ligt er stralend bij. En ze is zo zorgzaam. De biggen zijn inmiddels zevenenhalve week oud. Het rare is dat er maar één kereltje bij zit, Harrie. Hij ging al na acht dagen op zijn zusje zitten. De mannetjes kunnen na drie maanden al dekken. Ik ben nu op zoek naar een goed adres voor ze."

Waar denkt u aan?

"Het liefst zou ik ze als gezin op een kinderboerderij plaatsen. Nu wil iedereen die schattige biggetjes graag hebben, maar ze groeien uit tot dieren van zeventig tot honderd kilo. Je kunt ze trouwens zien opgroeien op onze webcam Varkensgeluk.nl. Heel educatief!"

FRANS BOSMAN

vlogschrift!

FOKKERS ONTKENNEN WARE AARD

Los van het formaat van volwassen minivarkens is hun gedrag de grootste boosdoener in de mislukking als huisdier. Minivarkens zijn namelijk in doen en laten gelijk aan wilde zwijnen. Net zoals bio-industrievarkens ook nog steeds dezelfde aard hebben als het oerzwijn. Varkens blijven varkens, ongeacht rang of stand.

Dat varkensgedrag manifesteert zich al in het nest. Zodra de minibiggetjes geboren zijn, begint het gevecht om de beste speen. Met hun vlijmscherpe tandjes bijten ze letterlijk van zich af.

De mannetjes ruiken niet alleen al naar beer, ze brengen hun geardheid ook onmiddellijk in praktijk. Binnen een paar dagen oefenen ze de oudste beweging ter wereld al op hun zusjes. Geen onschuldige wezentjes dus.

Varkens zijn rouwdouwers. Minivarkens ook. Zodra de biggetjes wat groter worden gaan ze je huis slopen. Ze móeten wroeten, dat is de essentie van ieder varken.

Maar als je ze aan de man wilt brengen is dat natuurlijk geen reclame. Wat doe je dan als fokker?

Je zegt dus dat het lieve schattige snoezige brave huisdiertjes zijn. Dat ze niet wroeten omdat je 'dat er uitgefokt hebt'. Dat ze niet groter worden dan 15 kilo. Dat ze zo leuk voor kinderen zijn. Dat het eigenlijk net hondjes zijn en dat je ermee uit wandelen kunt gaan. Dat je ze allerlei kunstjes kunt leren. Dat ze makkelijk alleen thuis kunnen blijven.

Maar dat ze - net als honden - wel opgevoed moeten worden. Dan komt alles goed. O ja en minivarkens zijn ook zindelijk, dus ze gaan met gemak op de kattenbak.

O gaat dat zo makkelijk? Dan halen we er toch eentje? Waar wachten we nog op? En hup daar gaat er weer een microbiggetje over de toonbank. Soms letterlijk. Arme biggetjes. Want er staat ze nog heel wat te wachten...

UIT HET LEVEN GEGREPEN

(ongecensureerd - geanonimiseerd - ingekort)

Minivarkentje poept in huis

'Hallo, Wij hebben sinds 3 maanden een mini huisvarkentje in huis. In zijn kattenbak zit een laag met biokorrels en daarboven houtsnippers. Dit werkt uitstekend. Tot de laatste 2/3weken toe. Hij wroet net zo lang in zijn bak tot tot alles over hoop ligt. De laatste week plast hij elke dag in huis op de houten vloer in een hoekje van de kamer. Ook doet hij zijn behoefte zomaar op de mat in de buurt van zijn benz/kattenbak. Daarna gaat hij heel zijn behoefte uit elkaar wroeten. Ook bijt hij soms plotseling in je voeten als je in de kamer zit.'

Minivarkentje grijpt de macht

'Beste Dafne, wij {moeder en 2 kinderen 7 en 9 jr} hebben sinds 2 jaar een vietnamees hangbuik zwijntje. hij is onze troetel. het was de bedoeling dat hij mee naar bos zou gaan, samen met onze maltheeser beauty. we hebben een half jaar geoefend aan de riem, maar dat bracht iedere keer zoveel stress mee dat ik gestopt ben met proberen. onze 2 problemen zijn het volgende: hij is nu 2 jaar en begint de baas te spelen, vooral tegen de kinderen, als ze buiten spelen, wordt hij boos want het is zijn terrein, nu heeft hij sinds kort 2 grote slagstanden die erg scherp zijn, en al spelende al eens de kinderen per ongeluk heeft verwondt. en elke morgen en avond als hij geplast heeft schuur ik de tegels met bleekwater om alles schoon en zonder stank te houden, maar soms klagen de burens dat het wel eens stinkt naar varkensurine. mijn vraag is of je soms nog plaats en tijd hebt om hem op te vangen.'

Kiezen tussen vriend of varken

'Beste Dafne, Ik woon samen met me vriend. Ik ben gek op dieren en hebben een jaar geleden een minivarkentje gekocht. Hij heet X. wel gecastreerd is wit met zwarte vlekken. Ik nam hem eerst elke dag mee na het werk, werk bij me ouder thuis in de zaak. En was hij heel de dag aan het vroeten achter op de plaats waar bladeren en zand lag. Hij vindt dat hij geen regels heeft bij ons mam en pap en alle deuren van de keuken kastjes lagen er af en de plintjes en zo. Maar wat het probleem is is dat X weg moet van mijn vriend. Om verschillende redenen: mijn vriend en X gaat

gewoon niet. X daagt mijn vriend heel de tijd uit. Mijn vriend kan nooit even iets doen moet heel de tijd op X letten en daar heeft hij het heel erg mee gehad. En ik wilde vragen of jij nog een plekje vrij hebt om X te willen houden?'

Minivarkentje bijt kinderen

'Beste Dafne, Wij hebben sinds ruim een maand een minivarken. Het is een hartstikke leuk beest en hij leeft bij ons binnen. Er is echter een grote maar. Hij plast op twee plekken in ons huis en hoe vaak ik hem ook in de tuin zet, als hij binnen komt wandelt hij vrolijk naar de betreffende plek en gaat staan plassen. Ik geef hem dan een tik en zeg foei, dit was volgens X de manier om hem heel snel zindelijk te krijgen. Punt twee is, en dat is het punt waar ik me het meeste druk om maak is dat hij regelmatig de kinderen bijt en ons ook.'

Minivarkentje krijgt hartaanval van angst

'Beste Dafne, afgelopen zondag is ons minivarkentje overleden aan waarschijnlijk shock met hartaanval. Hij heeft enkele weken geleden een enge confrontatie met een hond gehad. Nu liep hij weer in dezelfde straat als het voorval en toen ging het mis. Dit is hem op diezelfde route fataal geworden. Hij was 7,5 maand oud.'

Minivarkentje trekt behang van muur

'Wij hebben ons heel goed laten inlichten bij de fokster. Alleen bleek zij achteraf gezien vooral zo in te lichten, zodat zij snel en veel varkentjes kan verkopen voor heel veel geld. X ging steeds meer gillen. Ook ging hij de post verscheuren en het behang van de muren trekken. Ik merkte dat hij gewoon niet gelukkig was.'

Minivarkens met neusringen!

'Twee hangbuikzwijntjes met ringen en krammen in hun neusjes. De dieren zitten in een klein stukje van 3 x 4 meter en mogen daar niet wroeten!!!!????? De geitjes verwonden hun rugjes, ze zijn er dan ook bang van.'

Help!

'alstublieft heeft u nog een plaatstje voor X het hangbuikzwijntje/minivarken,, gaat hier helemaal fout,, heeft me hele huis geruineerd en ze moet vandaag nog weg.help me alsjeblieft!!'

meer kwesties op MINIVARKENS.NL

MINIVARKENSMAFFIA?

Omdat biggetjes zulke snoezige beestjes zijn, hebben fokkers de wind mee. De media lusten wel pap van die schatjes. Als je ook niet beter weet slik je alles voor zoete koek. Liefde maakt blind. Het AD had zelfs een hele zaterdagbijlage over minivarkens.

In de populaire serie Divorce scharrelt ook een minivarkentje rond. Dus waarom dan niet in jouw huis? Maar is het niemand opgevallen dat die Kevin in vier jaar geen centimeter gegroeid is? Er zijn dus meerdere minivarkentjes gebruikt. Ook al omdat de eerste Kevin onhandelbaar bleek, vertelde Waldemar Torenstra.

Maar de waargebeurde verhalen van radeloze baasjes op minivarkens.nl zeggen genoeg. Hoewel fokkers maar blijven beweren dat minivarkens klein blijven en op te voeden zijn, blijkt niks minder waar. Minivarkens zijn autonome dieren die in niks, maar dan ook niks op honden lijken. En een minivarkentje willen 'opvoeden' tot een gehoorzame hond is net zo dwaas als een hond willen omturnen tot een eigenzinnig varken.

Waar moeten al die wanhopige mensen met hun minivarkens heen als het bankstel vernield is, hun kinderen worden gebeten, hun visite aangevallen en hun huwelijk op de tocht staat?

En waarom klagen ze bij Het Beloofde Varkensland en niet bij de fokkers? Als je een mixer bij de Blokker hebt gekocht die niet voldoet, ga je toch ook niet bij de Hema klagen?

Navraag levert interessante antwoorden op. De baasjes hebben moeite met de adviezen van de fokkers: 1. op de varkensneusjes slaan met natte kranten 2. een emmer water over ze uitstorten of 3. opsluiten in de gangkast.

Maar zo dom en wreed willen de meeste baasjes gelukkig niet zijn. Ook was iemand naar eigen zeggen bedreigd na haar klachten. O jee. Minivarkensmaffia?

VARKENSASIELS

Er zijn geen asiels voor varkens. Toen voormalige Stichting 't Gorke jaaaaaren geleden een minivarkensasiel wilde opzetten, werd daar door de overheid een stokje voor gestoken.

'Minivarkens zijn voor de wet gelijk aan bio-industrievarkens', zo werd gezegd. 'Minivarkens moeten worden geoormerkt en geregistreerd. Minivarkens mogen niet op de openbare weg lopen. Minivarkens mogen niet vervoerd worden, anders dan naar het slachthuis. Minivarkens mogen ook niet door dierenambulances vervoerd worden. Zelfs niet als er ergens eentje gedumpt is.' Kortom, er kwam geen toestemming voor het opzetten van een varkensasiel.

En tijdens het Mond- en Klauwzeer drama in 2001 werden alle minivarkentjes bij mensen thuis opgespoord en net zo hard geruimd als de varkens uit de bio-industrie. Preventief. Zonder pardon.

In de jaren daarna controleerde de Algemene Inspectiedienst (AID) actief op de oormerkplicht bij minivarkens op straffe van hoge geldboetes.

Maar in 2003 kreeg Het Beloofde Varkensland officieel toestemming van het Ministerie van Landbouw om gedumpte minivarkentjes (die voorheen door de overheid werden afgeschoten), te vervoeren en herbergen. Resultaat van regelmatig onze neus op het Ministerie van Landbouw laten zien.

Dat kwam goed uit want Het Beloofde Varkensland nam al vanaf 1997 gedumpte minivarkentjes op. Vervoersverbod of niet. En het werden er steeds meer.

Toch is Het Beloofde Varkensland geen varkensasiel. Een asiel geeft dieren tijdelijk onderdak en herplaatst ze weer. Op Het Beloofde Varkensland blijven de minivarkentjes wonen tot ze omvallen van ouderdom. De oudste kwam als gedumpte big en is onlangs gestorven. Billie Bofkont. Hij is 18,5 jaar gebleven.

NVWA OF DIERENBESCHERMING?

In 2012 zijn de diensten AID (Algemene Inspectie Dienst) en VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) plus PD (Plantenziektkundige Dienst) gefuseerd tot de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit).

Die fusie heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De media raakten niet uitgesproken over de ontstane chaos. Zou dat de reden zijn waarom de ambtenaren van de NVWA de handhaving van minivarkens letterlijk hebben laten lopen?

Want geen haan die er nu meer naar kraait als er tegenwoordig minivarkentjes (tegen hun zin) over straat lopen. Aan tuigjes zoals... inderdaad honden.

Of komen de overgebleven ambtenaren door inkrimping en bezuinigingen niet meer aan handhaving toe? Feit is dat de dierenambulances nog steeds geen gedumpte minivarkentjes mogen vervoeren. Wie het snapt mag het zeggen.

Gaan we naar de Dierenbescherming. Minivarkens vallen dus officieel onder het huidige Ministerie van Economische Zaken. Maar officieus worden ze nu kennelijk als huisdieren gedoogd. Waar blijft de Dierenbescherming dan? Zij weten ook van het groeiend aantal gedumpte minivarkentjes en kloppen regelmatig bij Het Beloofde Varkensland aan.

Zo redde Het Beloofde Varkensland op hun verzoek in 2006 een gedumpt minivarken van afschot. Het zeugje bleek drachtig en beviel de volgende dag van 8 biggetjes. N.a.v. die ernstige kwestie volgde overleg hoe het minivarkensprobleem aan te pakken. Daar bleef het bij.

Het minivarken komt niet (meer) voor op de site van de Dierenbescherming. Naast de hondjes en poesjes hebben de bio-industrievarkens daar wel een plaatsje, maar van het minivarken ontbreekt ieder spoor. Boze tongen beweren dat dat strategie zou zijn. Iets met donateurs en zo. Wie het weet mag het zeggen.

HOERA! KRITISCHE MEDIA

Alexandra Besuijen - HP/De Tijd - 6 januari 2016

'Pigs in da house? Je houdt het niet voor mogelijk, maar er zijn mensen voor wie een hond of poes niet exotisch of apart genoeg is en die een varken in huis nemen. Jawel: een varken. In huis. Een minivarken weliswaar, maar toch. Er zijn minder redenen om iemand naar paviljoen 3 te sturen zou je denken, maar nee: de minivarkenbusiness is booming en er is alle reden om dat te betreuren. O, natuurlijk is het superschattig en über cute, zo'n foto van een miniatuurversie van Miss Piggy in een truitje of op kaplaarsjes. En natuurlijk ook volkomen belachelijk. Een varken hoort niet in huis, moet geen trui aan en is bovendien een groepsdier; in zijn eentje gaat ie de boel slopen en niet zo'n beetje ook.

Geloof vooral de fokkers niet, met hun 'speciaal gefokte microbiggetjes', want diezelfde microbiggetjes tikken na een jaar gemakkelijk de honderd kilo aan op de weegschaal. En zijn ze een jaartje of twee, dan worden het territoriale terroristen die je tuin, je bankstel en je kinderen te grazen nemen. Neem voor de gein eens een kijkje op de site minivarkens.nl van Dafne Westerhof van Het Beloofde Varkensland, die zowat dagelijks wordt geconfronteerd met gefrustreerde minivarkenshoeders. Lees en huiver hoe die adorabele roze microterroristen hun baasjes tot wanhoop drijven. En neem dan een poes of een hond. Of desnoods een kind. Maar geen Knorretje.'

Reactie op HPdeTijd.nl

Waarom geen gezellig varkentje in huis vraagt u zich af? Als u tijd heeft raad ik u van harte bovengenoemde site aan. Als het niet zo treurig was, dan zijn de verhalen ontzettend grappig.

Sylvia Witteman - Volkskrant - 18 januari 2016

'Snoezige 'minivarkentjes' die na een paar maanden tóch uitgroeien tot bovenmaatse, wroetende en hitsig krijsende zeugen.'

VERBORGEN VARKENSLEED

*'Beste Dafne, Familie Bofkont,
Ik zit letterlijk met mijn handen in het haar en weet niet
meer weet wat te doen. Ik kocht een tea cup. Het is mij niet
gelukt om X ook gelukkig te laten zijn. Ze blijft mij, mijn
dochter en anderen bijten. Ondanks het uren samen
scharrelen buiten, de massages, de enorme bench met
schapenvacht, alle aandacht. X is gewoon ongelukkig. Ik
kan haar niet geven wat ze echt nodig heeft. Voel me
waardeloos en ten einde raad.'*

Bovenstaande dame slaat de spijker op z'n kop. Zij zal haar minivarkentje nooit kunnen geven wat het nodig heeft, want deze dame is geen soortgenoot. Fokkers beweren dat mens, hond, kat of cavia ook voldoen. Trap daar niet in. Want. Dat. Zijn. Geen. Varkens.

Varkens zijn sociale dieren die niet zonder andere varkens kunnen leven. Punt uit. Of ze worden depressief en kwijnen weg, of ze worden agressief en gaan bijten. Hoe dan ook, het loopt altijd verkeerd af.

Van nature zijn varkens voortdurend met elkaar in contact. Ze knorren heel wat af: he, hoorde jij dat geluid ook? Pas op gevaar. Of: rot nou eens effe op.

Samen fourageren. Samen scharrelen. Samen slapen. Varkens hebben elkaar nodig om te kunnen overleven. Als je daar willens en wetens aan voorbij gaat, ontken je hun wezen.

Wat moet een minivarkentje zonder soortgenoot de hele dag doen als iedereen naar werk en school is? Opgesloten worden in de bench op advies van de fokker. (Lees: anders breken ze uit frustratie de boel af).

Wie is beter af?

De vleesvarkentjes in de bio-industrie die ondanks alles altijd elkaar hebben en maar 6 maanden hoeven te leven?

Of het minivarkentje dat jarenlang veroordeeld is tot eenzame opsluiting? Als dat geen verborgen varkensleed is...



Vleesvarkentjes in de bio-industrie



Minivarken in huis

SPROOKJE AAN DIGGELEN

Terug naar Aaf Brandt Corstius. Natuurlijk werd ze verliefd op die snoezige microbiggetjes. Wie niet?

Gelukkig is Aaf columnist. Columnisten mogen dromen wat ze willen en hoeven niet tot daden over te gaan. De spijtoptanten van pagina 12 en 13 deden dat wel. Wat zullen zij zich bekocht voelen.

Niks leuk met man, kinderen en microbiggetje onder een wollen deken. Nee, ruzie met de burens over stank en gillende minivarkens. Bijt wonden. Poep op de vloer. Een gesloopt huis. Een vent die er van door wil.

Het sprookje aan diggelen.

Echt treurigmakend is dat dode varkentje. Hartaanval van de stress. De herinnering aan die enge hond werd hem fataal. Met dank aan de minivarkensfokkers.

Minivarkens zijn prooidieren. Honden jagers. Schandalig om mensen te laten geloven dat je minivarkentjes mee uit shoppen kunt nemen. Wat zullen die stakkers zich onveilig voelen. Veelgehoorde klacht: ze krijsen alles bij mekaar als ze hun tuigje om moeten. Ja vind je het gek?

Tot slot. Minivarkens zijn ge-wel-di-ge dieren:

Autonoom, sociaal, vrolijk, grappig, eigenzinnig, bazig, teder, lomp, vernielzuchtig, ontregelend, verleidelijk, monsterlijk, lief, agressief, hooggevoelig, kalm, sloperig, schattig, vraatzuchtig, schaamteloos, communicatief, extravert, argwanend, manipulatief, territoriumgericht, adorabel, hitsig, eigenwijs, jaloers, intelligent, zintuigelijk, familie-minded, trouw, nerveus, vocaal, snoezig, explosief, toegewijd, achterdochtig, zorgvuldig, stressgevoelig, dapper, eigengereid, knap, en nog zo veel meer...

...maar uitsluitend als boerderijdieren, die altijd op hun eigen veilige plek mogen blijven. Met soortgenoten en een liefdevolle verstandige varkenshoeder!

En George Clooney? Zijn Max werd 150 kilo en is na 18 jaar overleden. 'De dierenarts had nog nooit zo'n oud varken gezien', vertelt Clooney in 2006 aan het magazine USA Today. 'Ik was er niet op voorbereid. Hij was al zo lang een deel van mijn leven. Het is vreemd hoe snel dieren een deel worden van je familie.'

Over familie gesproken. Is het gedumpte varken uit het Drents-Friese Wold nog opgenomen bij Familie Bofkont op Het Beloofde Varkensland?

Nog niet. Het mysterieuze minivarken verdween die nacht in het 6000 hectare grote bos. Het wachten is op strenge vorst, dan komt het vanzelf te voorschijn op zoek naar eten. We houden contact met de boswachter.

Wel woont het vastgebonden zwijntje uit Hilversum sinds 15 januari op Het Beloofde Varkensland. Hij heet Ries. Vernoemd naar de tedere boer die van 1955 - 1990 op de plek van Het Beloofde Varkensland boerde en zo'n groot hart voor zijn varkens had.

Ries kreeg een week later al gezelschap van Kleine Theun, de volgende gedumpte big. Hij werd op een parkeerterrein in Den Haag achtergelaten. Beide beertjes zijn inmiddels van hun hitsigheid verlost door varkensarts Peter Klaver.

En zo gaat het maar door. Hoe nu verder? Het Beloofde Varkensland is opgericht als podium voor bio-industrievarkens. Bewustwording op gang brengen. Iedereen is verantwoordelijk. Niet boeren de schuld geven, maar wat kun je zelf doen? Het was nooit de bedoeling om een speerpunt van minivarkens te maken.

Maar ook voor minivarkens moet er hoognodig een mentaliteitsverandering op gang komen. Ieder minivarken heeft, net als ieder bio-industrievarken, recht op een varkenswaardig bestaan. Maar hoe gaan we dat voor mekaar krijgen? Zoals men van ons gewend is. Met een positieve aanpak.

Laten we bij de fokkers beginnen.

OPROEP FOKKERS MINIVARKENS

Geachte fokkers van minivarkens,

Vorige week heeft Dierenambulance Gooi en Vechtstreek een gedumpte minivarkentje naar Het Beloofde Varkensland gebracht. Het piepjonge beestje stond vastgebonden aan een boom in een natuurgebied. De politie zoekt getuigen. Afgelopen woensdag bracht Dierenambulance Den Haag ook zo'n kleintje. Gedumpt op een parkeerterrein. Met hun komst herbergt Het Beloofde Varkensland nu 40 afgedankte minivarkens.

In 1997 werd Het Beloofde Varkensland al geconfronteerd met de eerste gedumpte minivarkentjes. Toen al was duidelijk dat minivarkens geen geschikte huisdieren zijn. De laatste jaren neemt het aantal gedumpte minivarkens alsmaar toe. Dat zal ook u niet ontgaan zijn via kranten, TV en social media.

Heeft u om die reden het fokken van nog meer minivarkens wel eens in twijfel getrokken?

Er zijn al meer dan genoeg ongelukkige minivarkens op de wereld. Misschien helpt het als u eens een kijkje neemt op minivarkens.nl. Wellicht komen de - door ons geanonimiseerde - klachten u bekend voor. Die teleurstellingen, klachten en drama's zijn namelijk afkomstig van uw eigen klanten.

U bent fokkers van minivarkens en vaste adverteerders op Marktplaats. Opvallend is dat de toon van uw advertenties de laatste tijd grimmiger wordt. U valt elkaar openlijk af en concurreert steeds meer op gewicht ('onze microbiggetjes zijn écht de allerkleinste ter wereld').

De komst van MinivarkensVerkopen.nl zal daar ongetwijfeld mee te maken hebben. Deze nieuwe minivarkensfokker claimt uit te blinken in service, bezorgt de minibiggetjes aan huis door heel Nederland,

en biedt ze voor 350 euro aan. Minder dan de helft van de concurrent. Minivarkens zijn Big Business geworden. Ik hoef u niks te vertellen. Wij kunnen niet anders concluderen dat ook de markt van minivarkens een vechtmarkt is geworden.

Overbodig te zeggen dat bovenstaande de minivarkens op geen enkele manier ten goede komt. Ook valt ons op hoe onjuist de informatie is, die u uitdraagt. Een paar voorbeelden:

1. Onze varkentjes wroeten niet, dat hebben we eruit gefokt. (*Onzin: wroeten is de essentie van ieder varken*)
2. Onze varkentjes worden niet groter dan 15 kilo. (*Lariekoeke: minivarkens worden 50 tot 80 kilo*)
3. Een minivarken heeft geen eigen wil, maar gehoorzaamt aan het baasje. (*Misleiding: minivarkens zijn eigenzinnige beesten met een groot ego en enorme wil*).

U zult zich ongetwijfeld in een van deze voorbeelden herkennen. Deze informatie komt namelijk van uw eigen sites. Maar met deze verkeerde informatie is het geen wonder dat het zo vaak mis gaat. Nogmaals: zie minivarkens.nl

Beseft u dat u als fokker van minivarkentjes een grote verantwoordelijkheid draagt en door die bedrieglijke informatie aan de wieg staat van ernstig dierenleed? Zou het niet in het belang van de minivarkens zijn als alle fokkers voortaan eensluidende en eerlijke informatie verstrekken? Het groeiend aantal gedumpte minivarkentjes liegt er immers niet om.

Wij stellen daarom het volgende voor:

Mogen wij u uitnodigen om een gezamenlijke brochure op te stellen met eerlijke informatie over minivarkens, gebaseerd op de ware aard van het beestje? Deze brochure wordt dan de nieuwe standaard-informatie die uw klanten schriftelijk van u meekrijgen. Dan kan daar geen enkel misverstand meer over bestaan.

Dat betekent dat u veel minder minivarkens kunt gaan fokken omdat maar weinig mensen kunnen voldoen aan de eisen die gepaard gaan aan het verantwoord houden van minivarkens.

Om te beginnen UITSLUITEND buiten de bebouwde kom en ALTIJD met een of meerdere soortgenoten. Minivarkens zijn nu eenmaal erf- en boerderijdieren. Daarmee komt er automatisch een eind aan het solitair gehouden minivarken als het modieuze 'varkje' in de huiskamer.

Zodra fokkers de ware aard van het minivarken als sociaal groepsdier gaan erkennen, en daar naar gaan handelen, zijn we op de goede weg naar het welzijn van minivarkens.

Dat zou toch in ons aller belang moeten zijn?
Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking!

U ontvangt binnenkort een uitnodiging om bij elkaar te komen.

Hartelijke groet,

Dafne Westerhof

Dafne Westerhof - oprichter Het Beloofde Varkensland
Dierenarts Peter Klaver - gespecialiseerd in minivarkens
Dennis Kennedy - varkenshoeder op de Zuidas

Het Beloofde Varkensland is sinds 1995 een kennis- en voorlichtingscentrum over langlevende (mini)varkens. Om mensen te verleiden na te denken over de productie van vlees. En voor te lichten over het verborgen varkensleed, veroorzaakt door de minivarkenshype.

Ambassadeurs onder meer: Jort Kelder, Giel Beelen, Theodor Holman en Hanneke Groenteman.



Jort met Leniemi - nu een giga MaxiMaxi



Giel met Dappere Dodo - nu een TANK van een beer



Theodor met Zwarte Prins - nu een bescheiden 60 kilo

Weeshuis voor gedumpte hangbuikzwijntjes

Door Carl Muraas

ARSTELVEEN Om gedumpte hangbuikzwijntjes te redden van een wisse dood wil dierenactiviste Dafne Westerhof een varkensweeshuis oprichten. Ze schat dat jaarlijks honderd zwijntjes worden gedumpt of verwaarloosd. De wet schrijft voor dat die naar een destructiebedrijf gaan.

Westerhof, initiatiefnemer van Het Beloofte Varkensland in Arstelveen, vangt geregeld gedumpte hangbuikzwijntjes op. Ook 't Swieneparadies in Noord-Scheemda doet dat. Maar eigenlijk is het vervoer en dus ook de opvang van die hangbuikzwijntjes illegaal.

„Als je nu ergens in het land een varkensweeshuis opzet, maak je aan die problematiek een eind”, zegt Westerhof. Wat ze nodig heeft, is een stuk land waarop hopen directieketen worden neergezet die als stallen kunnen dienen. Ook is een bestelbus als speciale ambulance nodig.

Westerhof hoopt op medewerking van het ministerie van Landbouw - dat echter weinig enthousiast lijkt. „Het risico op de verspreiding van dierziekten is bij hangbuikzwijntjes net zo groot als bij andere dieren”, aldus een



Dafne Westerhof met een logé van het Beloofte Varkensland. „Mensen die zulke dieren dumpen, moeten eens goed nadenken wat ze doen.”

FOTO GDB DE WOLK

woordvoerder: „Niet-geregistreerde dieren mag je niet vervoeren, tenzij je ze naar een destructiebedrijf brengt. We kunnen er niet aan beginnen om op dat beleid een uitzoending te maken.”

Westerhof vangt op haar boerderij in Arstelveen geregeld varkensjes op. Ook het hangbuikzwijn dat in oktober 2004 werd mishandeld door studenten. Joepit nu rond in haar Beloofte Varkensland. Zijn

naam: Maximiliaan. Onlangs wilde Westerhof ook Sneeuwvlokje onderdak bieden, het witte zwijntje op de Veluwe. Het ministerie van Landbouw stak daar vooralsnog een stokje voor, maar de publiciteit leidde wel weer tot nieuwe telefoontjes om hulp.

VERVOLG OP PAGINA 3
„Dumpen zwijntje is ongelooflijk laf”



Hangbuikzwijn: Wie hoort naar toe zeggen in het Beloofte Varkensland, waar het afvalt bij haar van Dafne Westerhof. De prijs is het faterale lode opgevoerd.

„Zwijntje dumpen is ongelooflijk laf”

VERVOLG WED. 1

„Het wereld is niet wakker genoeg”, aldus Westerhof. „Het is niet alleen de dieren die worden gedumpt, maar ook de mensen die ze dumpen. Het is een probleem van mensen die niet willen denken aan de dieren die ze dumpen.”

Westerhof, die ook een varkensweeshuis heeft in Arstelveen, wil een weeshuis voor gedumpte hangbuikzwijntjes oprichten. Ze schat dat jaarlijks honderd zwijntjes worden gedumpt of verwaarloosd. De wet schrijft voor dat die naar een destructiebedrijf gaan.

Westerhof, die ook een varkensweeshuis heeft in Arstelveen, wil een weeshuis voor gedumpte hangbuikzwijntjes oprichten. Ze schat dat jaarlijks honderd zwijntjes worden gedumpt of verwaarloosd. De wet schrijft voor dat die naar een destructiebedrijf gaan.

Westerhof, die ook een varkensweeshuis heeft in Arstelveen, wil een weeshuis voor gedumpte hangbuikzwijntjes oprichten. Ze schat dat jaarlijks honderd zwijntjes worden gedumpt of verwaarloosd. De wet schrijft voor dat die naar een destructiebedrijf gaan.

Westerhof, die ook een varkensweeshuis heeft in Arstelveen, wil een weeshuis voor gedumpte hangbuikzwijntjes oprichten. Ze schat dat jaarlijks honderd zwijntjes worden gedumpt of verwaarloosd. De wet schrijft voor dat die naar een destructiebedrijf gaan.

PS. VAN PECHVOGEL TOT BOFKONT

Bessie - Bessie de Tweede - Billie Bofkont - Big - Black Boys (3) Bokkie - Bokita - Dappere Dodo - Dumpie - Engeltje - Eva - Ieniemienies (2) - Kleine Theun - LadyBoss - Lady Lolita - Mannetje Bromsnor - Maximiliaan - Miss Universe - Moeke & Biggen (9) - Mokkalje - Opaatje - Prins Harrie - Ries - Stalker - Theo - Wim - Zeeuws Meisje - Zwarte Prins

in proces

Mysterieus Minivarken in het Drents-Friese Wold

HET BELOOFDE VARKENSLAND

sinds 1995

Op Het Beloofde Varkensland wonen everzwijnen, ex bio-industrievarkens en minivarkens.

Vanuit de hele wereld komen er vragen over deze complexe dieren van: (mini)varkensbaasjes, farm-sanctuaries, boswachters, overheden, dierenartsen, inspecteurs van de dierenbescherming, dierenambulances, dierenpolitie en de Rijdende Rechter.

VOORLICHTING

workshops

lezingen

boeken

minivarkens.nl

hetbeloofdevarkensland.nl

facebook.com/familiebofkont

TEAM

Dafne Westerhof

Het Beloofde Varkensland

mail@hetbeloofdevarkensland.nl

06-537.33.267

Peter Klaver

varkens-dierenarts

Dennis Kennedy

varkenshoeder op de Zuidas

AMBASSADEURS

onder meer:

Jort Kelder

Giel Beelen

Theodor Holman

Hanneke Groenteman



Dafne en Peter behandelen een varken